

## De Fjordruta in Noorwegen, 30 juni t/m 9 juli 2017



Op initiatief en olv Aart Last (toerleider en actief NKBV 50 Plus stimulator), vertrokken wij met 7 wandelaars (2 vrouwen en 5 mannen) op vrijdag 30 juni goed gemutst vanaf Schiphol via Oslo naar Kristiansund aan de westkust; havenstad voor met name de offshore industrie en centrum van het fjordengebied.

Van daaruit hebben wij vanaf zondag (zaterdag was regel-en sightseeingdag) een 6-daagse wandeltocht gemaakt om uiteindelijk vrijdag in Aure aan te komen. Wij zijn van hut naar hut getrokken over en door veelal nat-zompig veengebied hetgeen geregeld natte voeten betekende. Bagage op de rug, waarbij de hutten onbemand waren.

Het was een deel van de in totaal 190 km lange tocht die prima bewegwijzerd is en waarbij de onbemande hutten uitstekend geoutilleerd waren; ook ruim behalve de laatste hut, Nersetra, die slechts geschikt was voor 6 personen maar wel het voordeel had van warm douchen in een bijgebouw.



Koken in de hut moet op gas, geen elektriciteit aanwezig, wel olielampjes en houtkachel (met gekapt hout aanwezig) zowel in woonvertrek als op de gang. Voldoende keukengerei en etenswaren, veelal in blik natuurlijk. Ook nette toiletvoorzieningen, soms in/aan de hut, soms in een hut daarbuiten. Stromend water buiten de hut, met emmers naar binnen te halen; soms een douchekop aan een slang die dan weer aan de kraan bevestigd kon



worden. Soms hadden we ontmoetingen met mede hutgebruikers, allemaal Noorse mensen, bijzonder vriendelijk. Vanwege de tongval is de taal niet te verstaan maar alle Noren spreken goed Engels; zelfs op basisschool wordt tweetalig onderwijs gegeven.



We hebben aangedaan Trollstua, Gullsteinvollen, Imarbu en Nersetra. De als laatste geplande hut, Rovangen, hebben we helaas moeten overslaan aangezien wij dan 's ochtends 4 uur zouden moeten wandelen om om 09.00 hr de bus in Aure terug naar Kristiansund te kunnen halen; dat was wat

te veel van het goede. De ontvangst en overnachting daardoor in het Guesthouse in Aure verzachtte dat leed ruimschoots.

Wij hebben voor Noorse begrippen prima weer gehad, sporadisch wat druilerig. We hebben door prachtige natuur gewandeld in een langzaam tempo vanwege het veenachtige-zompige karakter van de ondergrond; we hebben kunnen genieten van prachtige uitzichten en



magnifieke vergezichten en vooral ook van de stilte en de natuur met erg veel orchideeën en andere bijzondere plant-en bloemsoorten zoals gagel. We liepen gemiddeld 4-6 uur per dag in en door een licht tot middelzwaar terrein. Veel struiken, kleine bomen, gras, steen maar ook dennenbos. De pesterijen door de muggen vielen mee.



Op woensdag hebben we een pauzedag genomen in de hut Imarbu alwaar ook een botenhuis aanwezig was, prachtig aan het fjord gelegen dus. Botenhuis uitgerust met 2 roeiboten en diverse vishengels. Wij hebben dan ook als volleerde Noorse Vikingen gevist en

behoorlijk wat aan makreel en kabeljauw gevangen (vanaf de kant) en deze vangst werd 's avonds verwerkt tot vissoep en een vismaaltijd. Prachtig allemaal.

Eenieder van ons heeft op zijn of haar manier genoten, de sfeer in de groep was goed, iedereen kon goed mee; omdat wij geen NKBV-vlag bij ons hadden konden wij op de diverse hoogtes helaas die vlag niet planten.



Zaterdag weer terug in Kristiansund voor rust-sightseeing dag en zondag weer naar huis.

Opvallend nog: in Noorwegen rijden op zaterdag en zondag amper bussen hetgeen een punt is om goed rekening mee te houden.

Wout Eikendal, 14-7-2017